

Parochiaal nieuws Sint-Martinus Pepingen
Pasen 2021



PASEN!

't Is zalig Pasen vieren als mensen met elkaar gaan spreken,
als huizen die gesloten waren weer open gaan,
als mensen die afhaakten weer mee verder gaan,
als muren die we bouwden, er niet meer staan,
als mensen Jezus levensverhaal weten te beleven met elkaar.

Jezus' verrijzenis geeft ons hoopvolle perspectieven !

Pasen: teken van verrijzenis ; waar mensen de moed niet opgeven,
maar opstaan uit moedeloosheid en eenzaamheid !

Op Pasen stellen wij onze kerk voor u open van 15u00 tot 18u00.

U bent er van harte welkom om er tot rust en bezinning te komen of om
een kaarsje aan te steken.

U zal er gebedskaartjes en bezinningsfolders vinden ter inspiratie.

Uiteraard moeten de Corona-voorschriften gerespecteerd worden: handen
ontsmetten, mondkapje dragen, afstand houden, max 15 personen in de
kerk.

U kan dan nog een gift doen voor Broederlijk Delen. Je kan eveneens de
projecten van Broederlijk delen steunen door te storten op BE12 0000
0000 9292.

Rekenend op uw gulle gift zeggen wij: Dank u wel.

Wij wensen u alvast een ingetogen vastentijd op weg naar Pasen.

Willy, Roger, Maurice, Joske, Maria en Nathalie